

Det vänliga huset

Kverrestadsvägen 13 i Lunnarp.

Huset från 1911, har varit med om en hel del. Om det bara kunde berätta...
Det sägs i alla fall att en byggmästare från trakten lät uppföra det till sin svärmor en gång.

När vi kom hit 2003, såg huset ut som om det behövde hjälp.
Det var tomt och det såg faktiskt lite dystert ut, men fasaden med sina vackra detaljer inspirerade oss.
Gammalt tegel, vacker takfot och fina utsmyckningar. Inuti kände man genast av en särskilt vänlig värme. Ett varmt välkomnande!

Trädgården var helt tom på växter eller blommor. Det kändes naket och övergivet.
Huset ligger högt i byn och vi såg att det var möjligt att göra något vackert av det.
Att återskapa och ge ny stolthet till huset.
Sen var vi väldigt glada för tåget och bussen!
Så enkelt det har varit för oss att åka till arbete och till Köpenhamn och för gäster att komma hit!

Sakta har vi hjälpt huset att visa upp sig i all sin prakt och allt det som byggts till och som har renoverats, är utfört av professionella och skickliga hantverkare från trakten.

På 90-talet byttes alla fönstren till mindre och mer moderna och då murades fönstren upp en bit på fasaden.
Vi har bytt tillbaka till den storlek som huset hade en gång, men nu med fönster som håller värme och som också passar byggnadens ålder och stil.
Husets oljepanna togs bort och vi satte in vatten/luftpump. Huset har en jämn och skön värme och du behöver aldrig frysa. Vi lovar!

Vi lät riva den gamla fin-ingången och byggde en ny veranda med golvvärme på nästan 20 kvm. I verandan vill man ju alltid vara. Där är så ljust och härligt och man ser ut i trädgården!
Husets hjärta!

Två av husets fasadfönster blev nu istället murade valv från insidan av köket ut till verandan. Tjocka väggar! Så stabilt och genuint! Vi älskar valven!

Fasaden på den nya verandan är så fint snickrad med fiskbensmönster och den fick också ett falsat plåttak. Verandan ser ut som om den alltid funnits där!

Vinden var oisolerad, så den har vi inrett från grunden. Vi månade om att låta bjälkarna på sidorna nertill på väggarna vara synliga istället för att klä in dem. De ger fin karaktär till övervåningen. Golvet uppe har ett riktigt trägolv som lades in vid renoveringen.

Övervåningen fick två fönsterkupor, en åt varje håll och två handgjorda homejor.
Det vackra pärlsponttaket har höjd ända upp i nock och pärlspont som är så skickligt snickrat att man blir häpen.

Här finns också ett jättestort kaklat badrum med dubbla handfat, toalett, dusch med glasvägg och badkar. Fasta murade bänkar för förvaring av allt du behöver i ett badrum. Unikt faktiskt! Här inne behöver man inte trängas.

Det är en riktig bad-sal!

Allrummet har hög takhöjd och är ett väldigt vackert rum!

Här har vi satt in en gammal renoverad järnkamin som verkligen pryder sin plats.

Även det rymliga sovrummet som bjuder in med dubbla glasdörrar i samma stil som ingången från kök till veranda nere, har högt i tak.

Där inne sover man så gott!

Nere på bottenvåningen finns ett kök som rymmer många skåp och arbetsbänkar.

Vi satte in ett nytt kök, men har också under vägen bytt både bänkskivor, skåpluckor handtag, samt vitvaror.

Nu finns det två kylskåp, två frysar uppe, samt en extra kyl/frys i källaren.

Diskmaskin , spis och mikrovågsugn förstås.

I det stora vardagsrummet med 4 vackra fönster åt tre håll, ligger det gamla trägolvet kvar och det kan man slipa om man vill. Vi har låtit det vara som det var, men så klart blir det vackrare av att slipas om.

Det är ljust och där får man gott om plats.

Där tronar också en renoverad järnkamin med krona högst upp, som vi har satt in!

Vi har tapetserat om i alla sovrum. Det ligger äldre parkettgolv i de båda sovrummen på bottenvåningen. De båda rummen har fin storlek och är ljusa.

Badrummet nere har renoverats totalt med vackert sjöstensgolv och kakel.

Där finns idag ett badkar med tassar, tvättfat och toalett.

Den rymliga hallen, kök och verandan har också fått ett tidsenligt svart-vitrutigt klinkergolv, som kommer att hålla i sekler. Det finns en väl fungerade tvättstuga med både torktumlare och torkskåp. Tvättmaskin förstås.

Vi ville ha en grön trädgård och har därför skapat runda former och skyddade små rum. Nu är det en tid, då man kanske inte kan se allt det vackra, men det finns möjligheter till mysiga sittplatser nästan överallt.

Här finns äkta kvittenträd som ger massor av frukt till kvittenmarmelad och annat gott, rosor och buxbom och mycket mer .

Amerikanska blåbär, krusbär, svarta vinbär, rabarber och kryddor.

Fåglar och igelkottar söker sig hit för att det finns så många skyddade platser.

Här inne är det lä när det blåser på andra ställen.

På gaveln, och på innergården vid entrén , har vi låtit lägga betongplattor. Det var svårt att få någon ordning på marken innan. En stor investering som vi gjort.

Här finns gott om plats i kvällssolen. Kanske vill man grilla där och hälsa på de trevliga grannarna rakt över vägen?

Det här är ett hus, som man älskar och som älskar dig tillbaka.
Det omfamnar sin ägare och erbjuder en lugn och trygg plats.
Alla som stiger in i huset känner av husets vänliga själ. Här trivs man!

Vi som lämnar det, kommer alltid att älska det, men har bestämt oss för ett nytt äventyr på en annan plats.

Vi ska skapa/bygga vårt sista hus i livet. Ett lite mindre hus.

Men, huset på Kverrestadsvägen 13, där vi har bott i drygt 17 år, lämnar vi över med både tacksamhet och saknad.

Vi säger bara -Verandan! Var kan man idag finna en sådan? Bara den!

Du som köper det, kommer inte att ångra dig! Det är verkligen ett underbart hus!